

# Jaaroverzicht 2020

## eind december: "Verlichting 20/21"

Om dit jaar van Covid-19 en lock-downs met wat "verlichting" af te sluiten hebben acht van onze buurgenoten foto's van "licht en leniging" geplaatst in het digitale fotoalbum "Verlichting 20/21".

## 4 & 13 december: Stadswandeling Amsterdamse School

Op deze vrijdag en zondag hebben we een wandeling gedaan langs gebouwen en beeldhouwwerken uit de Amsterdamse School. We begonnen op het Stationsplein en liepen dan door de Lastage en over de Burgwallen naar het Rembrandtplein. Het groepje moest wel beperkt blijven tot 4 personen vanwege corona en gemeenteregels over rondleidingen in de binnenstad. Daarom hebben we de tocht over twee dagen verdeeld.

## zondag 6 december: JHM "Waterlooplein"

Herinneren jullie je dit liedje van Johnny & Rijk nog? Waarschijnlijk wel! Kijk anders nog even op YouTube. Altijd weer leuk om terug te horen en te zien. Om helemaal in de sfeer van vroeger te blijven zijn we naar het Joods Historisch Museum (JHM) gegaan. Daar was de tentoonstelling "Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten" te bekijken. Deze ging over het hart van de voormalige Jodenbuurt in Amsterdam, waarin de bekende én onbekende geschiedenis werd ontrafeld.

## dinsdag 24 november: "Leef/Tijd"

Vier van ons waren deze dag in het Rembrandthuis. In tijden van corona, waarin we afstand moeten houden van ouderen, zijn we aangewezen op contact met onze blik. Museum Het Rembrandthuis bracht met twee tentoonstellingen een ode aan de rijkdom en gelaagdheid van ouderdom: Leef/Tijd en Rembrandt Open Studio: Iriée Zamblé en Timothy Voges.

## dinsdag 27 oktober: Op Solder

Even was Ons' Lieve Heer financieel in gevaar, maar gelukkig heeft het Gemeentebestuur van Amsterdam Zijn "bovenkomen" met subsidie gered. Het werd dus hoog tijd om Hem een hart onder de riem te steken en met een bezoekje te vereren. Op deze ochtend togen we dan ook naar de Wallen om deze fraaie en boven een woonhuis gelegen schuilkerk te bezoeken.

## dinsdag 22 september: "Vondelingen"

Ons Kunst & Cultuur-uitje van september bracht 5 van ons naar het Stadsarchief voor de tentoonstelling "Vondelingen, over het reilen en zeilen van het Aalmoezeniersweeshuis rond 1800". Deze boeiende tentoonstelling ging over moederliefde, armoede en zorg voor elkaar. Over hoe het destijds ging, maar ook over de jeugdzorg van tegenwoordig. Ontroerend waren de persoonlijke levensverhalen van enkele uitgelichte "gevallen", waaronder een voorvader van Carry Slee. Verder gaven prenten en voorwerpen een mooi beeld van het thema vondelingen en wezen.

## dinsdag 8 september: Koffie Inloop

Op deze dinsdag waren er vier van ons aanwezig op de roze inloop. We konden, net als vorige keer, weer in de tuin van de SOOP terecht, maar deze keer wel met de jas aan! Gelukkig bleef het wel droog. En nu maar hopen of het de volgende keer ook nog lukt om van de tuin gebruik te maken. Dit ontmoetingscentrum is weliswaar corona-bestendig gemaakt, maar daardoor is de bezoekers-capaciteit wel een stuk minder en de ventilatie binnen gaat ook een puntje worden...

### **donderdag 27 augustus: Artis**

Op donderdagavond 27 augustus gingen (slechts!) twee van van onze buurtgenoten en tevens Artis-lid een wandeling door de dierentuin doen. Het baby-olifantje liet zich niet zien, maar gelukkig waren er weinig mensen om rustig de tuin te verkennen. De thee met gebak in de nieuwe serre bij de pinguïns maakte de wandeling compleet. En voor dat de eerste drup viel waren we al bij de uitgang.

### **dinsdag 25 augustus: IHLIA**

Op dinsdagochtend 25 augustus gingen zes van ons naar IHLIA op de derde verdieping van de OBA. Daar was een overzicht te zien van 50 jaar LHBT+ aan de hand van een groot aantal T-shirts. De tentoonstelling was vrij beperkt, maar gelukkig was Niels aanwezig en bereid om ons wat meer over IHLIA te vertellen. Na afloop konden we op de zesde verdieping nog even bijpraten en nababbelen.

### **dinsdag 11 augustus: Koffie Inloop**

Onze eerste post-corona inloop was op dinsdagochtend 11 augustus. Vanwege de omstandigheden deden we dat deze keer in de tuin. Gelukkig werkte het weer ook mee. We hopen dat we de koffie-inloop in de keren daarna weer kunnen voortzetten op de 2e dinsdag van de maand in de SOOP. Dit ontmoetingscentrum is corona-bestendig gemaakt. Daardoor is de bezoekers-capaciteit wel een stuk minder.

### **vrijdag 7 augustus: Wandeling Kadijken**

Deze tocht ging in maart niet door vanwege de virusuitbraak, maar op deze zeer zonnige vrijdagmiddag op 7 augustus gelukkig wel. Tijdens dit tochtje over de Kadijken kregen we uitleg van Bert, die heel veel weet over deze buurt en daar met behulp van historische afbeeldingen heel boeiend over weet te vertellen. Samen met ons bezoek aan het Kromhout Museum aan het begin van dit jaar hebben we nu een nog vollediger beeld gekregen van deze bijzondere buurt. Er was, behalve Bert, maar plaats voor 5 van onze buurtgenoten vanwege de regels rond toerismebeperking en corona.

### **Dinsdag 28 juli: Slavernij**

Ook onze museum-uitjes hebben een herstart gemaakt. Zeven van ons brachten een bezoek aan het Stadsarchief voor de tentoonstelling "Amsterdammers en slavernij". Na afloop hebben we nog even nagezeten in het café-gedeelte. Onze buurtgenote Ingrid was pas jarig geweest en verraste ons door op de consumpties te trakteren!

## **zondag 19 juli: Buurtwandeling**

Drie van ons hebben op deze ochtend een wandeling gedaan over Oostenburg, Sporenburg, Borneo-eiland en Funenpark van 6 kilometer.

## **woensdag 13 mei – 17 juni: Introductie Cursus Spaans**

Door de virusuitbraak werden alle samenkomsten opgeschort. Om elkaar toch een beetje te ontmoeten heeft onze buurtgenoot Bart een cursus Spaans per videoverbinding verzorgd. Zeven buurtgenoten deden daaraan mee. Uiteraard zijn allen cum laude geslaagd!!!

## **half april – heden: Keesje uitlaten**

Onze buurtgenote Hanneke is door chronische ziekte niet in staat haar hondje uit te laten. Vijf van ons helpen per toerbeurt mee om samen met anderen uit haar omgeving Keesje – haar troost, steun en toeverlaat – zo lang mogelijk thuis te laten blijven.

## **half maart – half april: "A Room with a View 2020"**

Vanwege de virusuitbraak moesten we zo veel mogelijke binnen blijven. Buurtgenoten konden foto's vanuit hun woning in het digitale fotoalbum "A Room with a View 2020 " zetten. Zo'n 15 van ons hebben dat inderdaad gedaan. Zo hebben we van elkaar een leuk inzicht gekregen in elkaars uitzicht.

## **dinsdag 10 maart: Koffie Inloop**

Op deze ochtend kwamen er maar liefst 12 personen naar de SOOP voor de inloop!

## **dinsdag 25 februari: Kromhout Museum**

Net nog in onze buurt en toch vrij onbekend. Daar kwam op deze dag een einde aan. Met ons achten kregen we eerst een inleiding en daarna een tour door gebouw en collectie. In dit deel van Amsterdam speelde vooral de scheepsbouw een grote rol. Dit belangrijke stuk geschiedenis van onze stad en buurt mochten we dus niet missen. Na afloop even naar Spirit voor de nazit.

## **vrijdag 21 februari: Pianola Museum**

Meer dan honderd jaar oud is de pianola, maar de muziek ervan klinkt nog steeds in het Pianola Museum, dankzij de vernuftige techniek waarmee ze werken. Op deze middag zijn we te weten gekomen hoe ze werken en vooral ook klinken. We waren met ons vijven en hebben nog even bijgepraat in het nabijgelegen Café Boca's.

## **dinsdag 11 februari: Koffie Inloop**

Op deze koffie-ochtend waren we met 10 personen.

## **dinsdag 28 januari: Tropen Museum**

Ons eerste museumbezoek van het nieuwe jaar ging naar het Tropenmuseum. En wij kwamen voor de tentoonstelling "What a Genderful World". Aan de hand van foto's, video's, mode en persoonlijke verhalen kregen we een bijzonder boeiend inzicht in het brede spectrum tussen het "typisch" westerse man- en vrouwbeeld. Zo dragen op Fiji politiemannen een rok, was de kleur roze vroeger ook voor mannen en kent Mexico een derde gender: muxe. Na afloop hebben we nog even nagepraat in Café De Tropen.

## **dinsdag 14 januari: Koffie Inloop**

Op deze tweede koffie-inloop (en tevens eerste van het nieuwe jaar) waren met ons zessen.

## **dinsdag 7 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst**

Op deze dag van 17:00 tot 19:00 hielden we onze nieuwjaarsborrel. Deze keer vond die plaats in de SOOP aan de Nieuwe Kerkstraat. En om dat nieuwjaarsmoment extra luister bij te zetten en tevens kennis te maken met onze overburen hebben we daarbij ook de aangrenzende buurtgroepen uitgenodigd: Oostelijke Eilanden, Oost en Grachtengordel-Oost. SOOP is een prima locatie midden in onze buurt en heeft een prettige sfeer. In totaal telden we 35 personen. Al met al dus een goed bezochte en geanimeerde bijeenkomst.