

Jaaroverzicht 2018

donderdag 25 januari: Nieuwjaarsborrel

Tussen 17:00 en 19:00 vond onze nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Café de Roeter. Ongeveer 7 personen waren aanwezig. De locatie was wel erg lawaaiig, er waren veel andere bezoekers en de plek bleek dus achteraf niet zo geschikt

zondag 8 april: Verzetsmuseum

Op deze zondagmiddag woonden een zestal buurtgenoten een interessante bijeenkomst bij over een belangrijke gebeurtenis in onze buurt, namelijk de aanslag op het bevolkingsregister van 75 jaar geleden. Frieda Belinfante en Willem Arondéus waren betrokken bij deze aanslag en werden met portretschilderijen herdacht. De lezing van Judith Schuyf ging vooral over de vrij onbekende verzetsstrijder Han Stijkel. Hij werkte voor de oorlog samen met Jacob Schorer aan de emancipatie van LHBT-ers. Al met al een leerzame middag met een thema dat uitstekend paste in onze buurtgroep.

vrijdag 1 juni: Stadswandeling Oost

Onze buurtgenoot Bas leidde ons (we waren in totaal met ons zessen) door de Indische Buurt in Oost. Hij liet ons een aantal bekende, maar vooral ook onbekende plekken zien in dit aan onze buurtgroep grenzende deel van de stad. We kwamen allerlei interessante dingen te weten over de buurt. Bij een aantal gebouwen konden we zelfs binnen kijken. Het was fraai wandelweer en in 2,5 uur hebben we 5 kilometer lekker door Oost kunnen wandelen.

zaterdag 10 juni: Tuinpark Ons Buiten

Onze buurtgenote Monique had ons uitgenodigd op zondag 10 juni op de open dag in tuincomplex Ons Buiten. Bij aankomst kregen we heel attent koffie of thee met gebak. Daarna hebben we een mooie wandeling gemaakt door het park. Velen zijn wel eens langs het complex gekomen, maar zijn er nog nooit binnen geweest. Het is een fraai en goed onderhouden tuinpark met veel indrukwekkende oude bomen en met een grote diversiteit aan huisjes en tuinen. Er waren op deze open dag activiteiten, zoals een markt waar kunst en ambachtelijke producten verkocht werden. Vervolgens hebben we nog langs de Nieuwe Meer/De Oeverlanden gewandeld en de dag besloten bij Paviljoen Aquarius aan het water.

zaterdag 30 juni: Natuurwandeling

Op deze stralend zonnige zaterdag hebben we gewandeld door één van de groene randen van onze stad. We liepen via het Kleine Loopveld door het Amsterdamse Bos naar De Braak en het Thijssesepark om vervolgens te eindigen bij De Poel in Amstelveen.

zondag 9 september: Noorderburen

In juli ging de nieuwe Noord-Zuidlijn open. Onze burenen in Noord kwamen op het originele idee om de buurtgroepen die aan de metro grenzen uit te nodigen voor een stadswandeling door Noord. Want: we zijn nu nader met elkaar verbonden. Onder leiding van noorderbuur Peter kregen we een boeiende rondwandeling door de Vogelbuurt en het Noorderpark. Uiteraard was de start bij het gelijknamige metrostation. En aan het eind was er gelegenheid tot nazitten bij het Noorderparkfestival.

dinsdag 13 november: Museumclub

Op een dinsdagochtend in november brachten een zestal buurtgroepers een bezoek aan Museum Willet-Holthuysen bij het Rembrandtplein. Dit bezoek en die van 2017 (Ons' Lieve Heer op Solder, Stadsarchief, Stedelijk en Amsterdam Museum) hebben geleid tot de oprichting van een museumclub. De bedoeling is dat deze club eens per maand op de 4e dinsdagmorgen van de maand bij elkaar komt om een tentoonstelling, galerie, museum of iets dergelijks te gaan bekijken. Het is een aardige manier om elkaar beter te leren kennen, het is binnenshuis en er is in onze stad en buurt genoeg te bewonderen. We hebben inmiddels 11 belangstellenden.

zaterdag 15 december: Galakoor

Op zaterdagavond 15 december waren een aantal leden van onze buurtgroep aanwezig bij een mooie uitvoering van Bachs Weihnachts-oratorium in de Dominicuskerk aan het Spui nabij CS. Deze kerk van Pierre (PC) Cuypers is van zichzelf al de moeite van een bezoek waard. In zo'n omgeving kwam het Galakoor prachtig tot z'n recht. Gala staat trouwens voor Gay And Lesbian Amsterdam.

maandag 17 december: Lichtfestival

Op de maandagavond erna gingen we op pad langs de lichtobjecten van het Amsterdam Light Festival, samen met de RSA Wandelclub en onze overburen, Roze Buurtgroep Oost. Onze route liep van het Wertheimpark via de Hermitage en Herengracht naar de Haarlemmerstraat. Gelukkig was het droog weer en konden we zonder paraplu en regenkleding van al dat moois genieten. Eigenlijk moeten we van dit festival ook maar een jaarlijkse buurt-traditie maken!